



PREMIUM

▲ De 7-jarige Fay van Wijk heeft het kabouterbos in Alphen bedacht en geopend. © Ricardo Smit

Kabouterbos geopend: past dat wel in een natuurgebied, of juist een goed middel tegen natuurvervreemding?

Alphen heeft een heus kabouterbos; zaterdag is het kinderparadijsje geopend. In natuurgebied Zegersloot staan nu maar liefst 300 tuinkabouters. Kinderen en ouders zijn enthousiast, maar wat vindt een hoogleraar natuurbeleving ervan? „Niet helemaal verantwoord, maar hoe erg is dat?”

Morvenna Goudkade 19-04-21, 12:55 Laatste update: 13:08



Het kabouterbos is een idee van Fay van Wijk (7). Speciaal voor de opening is ze verkleed als lieveheersbeestje. Mama Esther Arkesteijn heeft haar geschminkt. De zevenjarige raakte geïnspireerd door bezoeken aan een kabouterbos bij opa en oma in Den Hoorn. „Toen dacht ik: dat wil ik ook in Alphen”, zegt ze. „Ik vind kabouters heel erg leuk.”

Haar moeder benaderde de gemeente en zo ging het balletje rollen. Ook het IVN werd erbij betrokken, in persoon van jeugdcoördinator Gerda Bonninga. Die wist na een oproep zo'n 300 tuinkabouters in te zamelen. De kabouters, in alle soorten en maten, staan opgesteld in een afgebakend stukje bos, van 60 bij 20 meter. De doelgroep: kinderen van 2 tot 8 jaar.

Kabouterhuisjes

In het bos is voor een aantal kabouters een kabouterhuisje gemaakt. Ter ere van de opening hebben kinderen kabouternamen verzonnen en mogen nu de naambordjes van 'hun' kabouter' bij de huisjes hangen. Ook Fem van der Pijl (8) heeft meegedaan. „Ik heb kabouter Spillebeen verzonnen”, vertelt Fem. „Net als in het liedje.”



▲ Zaterdag werd het kabouterbos in Alphen geopend, kinderen mochten kabouterbordjes ophangen. © Morvenna Goudkade

Wat ze met de kabouters gaan doen, moeten veel kinderen nog bedenken. Aanwezige ouders krijgen wel meteen ideeën. Kinderfeestjes houden voor een jarige, mag dat in het kabouterbos? Natuurlijk, roept Gerda Bonninga. „Als je daarna maar opruimt.” Een vader wil een speurtocht uitzetten langs de kabouterhuisjes. „Een soort geocaching”.

Het kabouterbos maakt deel uit van het Prinses IreneBos , het natuurrecreatiegebied Zegersloot-Noord, dat momenteel een opknapbeurt krijgt. Het biedt veel aandacht voor educatie en beleving. Er is inmiddels een speelbos, een tiny forest en er zijn themabosjes voor klimaat, voedsel en bijen aangeplant.



Er staat een grote kikker bij de paddenpoel en een paardenhoofd bij het ruiterspad

- Corry Dierdorp

„We willen een aantrekkelijke plek zijn om te recreëren”, zegt woordvoester Corry Dierdorp van IVN Alphen aan den Rijn „De paden zijn opgeknapt en we hebben op allerlei plekken houten beelden neergezet, die woodcarvers hebben gemaakt van omgehakte bomen. Er staat een grote kikker bij de paddenpoel en een paardenhoofd bij het ruiterspad. Mensen vinden dat leuk.”

De natuur een beetje opleuken dus. Met beelden, met speciale bosjes en met kabouters. Is natuur dan nog wel natuur?

Afbreuk

Agnes van den Berg heeft daar een mening over. Ze is bijzonder hoogleraar natuurbeleving aan de Rijks Universiteit Groningen.



▲ Bijzonder hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg © Agnes van den Berg

„Die tuinkabouters spreken me best aan, ik heb zelf jarenlang een tuinkabouter gehad, daar was ik erg aan verknocht, haha. Natuurlijk is de vraag hoe kabouters passen in een natuurgebied. Dat plastic en die felle kleuren doen op zich wel afbreuk, maar hoe erg is dat?”

Van den Berg is als wetenschapper betrokken bij een groot onderzoek naar het speelgedrag van kinderen in groene of minder groene buitenruimtes.

Fantasie

„Hoe natuurlijker de locatie, hoe meer creatief speelgedrag. In geval van de kabouters, doet dat minder een beroep op de fantasie. Als ze er niet zijn, verzinnen kinderen zelf kabouters. Ook voor educatie heb je ze niet nodig, de natuur is zelf al leermeester.”

Toch heeft het kabouterbos wel degelijk meerwaarde, vindt de hoogleraar. „Ouders en kinderen die anders niet naar een natuurgebied zouden gaan, worden nu gemotiveerd vanwege de kabouters. Dan is zo'n kabouterbos misschien niet helemaal verantwoord volgens de strikte natuurvisie, maar wel een goed middel tegen vervreemding van de natuur.”
